

## Kr. Himmelfartsdag kl. 9.30 i Dannemare kirke og kl. 11.00 i Kappel kirke

Salmer:

751 Gud ske tak og lov

256 På denne dag vi se Guds Søn

257 Vaj nu, Dannebrog, på voven (Laub)

476 Kornet, som dør i marken

*Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus:* Til sidst viste Jesus sig for de elleve selv, mens de sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro og hårdhertethed, fordi de ikke havde troet dem, der havde set ham efter hans opstandelse. Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.« Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. Men de drog ud og prædikede alle vegne, og Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med.

[Markusevangeliet 16,14-20](#)

Prædikant: Henrik Gade Jensen

Hvis man vil have succes med en virksomhed, skal man kunne skalere produktet. At skalere vil sige, at kunne forøge produktionen ekspansivt uden at skulle investere tilsvarende. Det er typisk kreative virksomheder inden for hightech og IT, der kan skalere produktet. Der hvor produktet bygger på menneskelig hjerne og kreativitet, snarere end materielle ressourcer.

Hvis man har en pølsebod, er det svært at skalere produktet, altså forøge virksomheden uden samtidigt at skulle sælge og producere og lange flere pølser over disken. Man kan måske nok forsøge omsætning og salg i en pølsevogn, men det kræver lige så meget ekstra arbejde.

Det samme gælder for detailhandel, hvor det også er svært at skalere, fordi øget salg og omsætning kræver flere ansatte og omkostninger.

Men åndsprodukter, immaterielle varer som det hedder i økonomiens sprog, er lige til at skalere: sang og musik, kunst, IT-systemer, dataprogrammer, apps, computerspil, sociale medieplatforme, kryptovaluta osv. En gang fremstillet kan du blive rig uden at skulle lave mere.

Klart nok er der derfor enorm interesse for produkter, der kan skaleres, da det kan forøge salg og fortjeneste betydeligt.

x

Jesus var den første og største mester i at skalere sit produkt.

Hans opgave var at bringe budskabet ud i verden. Hvordan skulle det ske?

Dvs. han skulle på en måde få det til at selvantænde, få sat laviner i gang, så det selv kunne rulle videre ud i verden. Som når opslag deles på sociale medier. Og så han kunne trække sig tilbage fra verden og se produktet vokse og brede sig og knopskyde i alle retninger.

x

Kr. Himmelfartsdag skaleres det kristne budskab.

For her trækker Jesus sig endeligt tilbage og lader det brede sig af sig selv.

Det er sket i flere omgange.

Første gang var i påsken, hvor han tog afsked med sine disciple og blev pisket og korsfæstet og uden anden grund end sin insisteren på at være Guds søn. Han var så død i tre dage, og disciplene troede, at alt var slut.

Så viser han sig igen, efter opstandelsen, og disciplene forvandles fra usikre følgesvende, tvivlere og fornægtere til fanatiske tilhængere.

Uanset hvad man tror på i Ny Testamente, kan det faktisk konstateres, at disciplene undergik en markant ændring efter opstandelsen. De var ikke længere i tvivl, men blev stålsat i opgaven om at bringe Jesu budskab ud i verden.

”Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.”

Sådan siger Jesus til disciplene i dag og som vi hørte i epistlen blev det til apostlenes gerninger.

Det er missionsbefalingen.

Budskabet blev skaleret. Værket skulle fuldbringes.

x

Det er svært med denne tekst fra Markus-evangeliet, fordi den med al sandsynlighed er tilføjet senere. Den er ikke skrevet af Markus (eller den forfatter som har skrevet det øvrige), men blevet hæftet på senere, mener eksperterne.

Man kalder det "den uægte Markus-slutning".

Indholdet er mere bombastisk og groft end det øvrige Markus-stof. Jesus langer ud efter disciplene og beskylder dem for at være hårdhjertede. Vi hører om, at disciplene skal gå ud og foretage dæmonuddrivelser, tale i tunger og helbrede med mirakler. Vi hører også, at sande troende kan undgå slangebids fra giftslanger.

Forfatteren har sat trumf på til sidst. Hvem der så end har skrevet det. Det er usikkert.

x

Men vi ved, og det er også faktisk, at på denne dag tog Jesus afsked med sine disciple, 11 var de tilbage, og overlod dem opgaven af føre budskabet videre.

Og når vi så springer frem til os her på Lolland, 2000 år senere, så er det alligevel utroligt, at disse 11 disciple mod alle odds formåede - med Guds og Helligåndens hjælp ganske vist – at sprede budskabet, - eller skalere produktet, som det hedder i virksomhedsjargon - så vi her i Nord også fik en kirke og blev kristne.

Og her på Lolland tænker jeg tit på, at succesen blev for stor. For når vi ser på alle de kirker, vi har liggende her så tæt side om side. De vidner om det, der skete i dag på Kr. Himmelfart for så mange år siden.

x

Betyder det så, at opgaven er fuldført?

På ingen måde. Det ville den største misforståelse.

Som kristen ser vi fremad og ikke tilbage.

For opgaven er lige så stor for os i dag som for disciplene på Jesu tid.

At give budskabet indhold, fylde og mening i vores eget og i vores fælles liv med hinanden og i samfund.

x

Så vi i dag forkynder, hvad Jesus lærte os:

At vi er Guds skabninger, og ikke hunde og katte. Som skabt i Guds billede har vi muligheden for både det gode og det onde i vores liv. Det kan dyr ikke. De har kun instinkter.

Vi kan handle forkert eller rigtigt, tilsigtet eller utilsigtet, og som oftest i et rodet miskmask, vi ikke selv forstår. Vi vil gerne det gode, og kan også sige hvad det er, men er også kun mennesker, nærsynede og unddragende, der som regel gør det, ubevidst eller utilsigtet, som vi selv får mest fordel af. Det er et livsvilkår og ikke et moralsk anliggende, vores vilje er bundet og ikke fri, og derfor beder vi om tilgivelse og forladelse.

Fordi vi lever i en verden, hvor vi er bundet til vores krop, til selvopretholdelse og overlevelse, har vi i dåben fået en generalklausul til at leve på trods, en forladelse for al synd, som vi må bringe ud i verden.

Derfor siges Jesus til os: "Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes."

Jesus kommer til os med det glædelige budskab, at selvom verden ikke er indrettet således, at gode mennesker kan gøre verden god, men verden er et dybt spinatbed vi ikke kan undgå at trampe rundt i, så er Gud tilgivende og giver forladelse, vi accepteres alligevel, vi falder ikke ud i universets mørke og tynde luft til død og glemsel.

Med Guds nåde og forladelse nulstilles vi hver dag til et nyt og friskt liv, selvom vi også denne dag vil slide på Guds natur og jukke rundt i spinatbedet.

AMEN

### Kirkebøn

Kære Gud, vi takker dig fordi du sendte din søn til jord, engang lang tid før vore generationer kom til, og med Jesus satte dit budskab i gang, i skred, i fremdrift.

Nu beder vi dig, hjælp os, som Jesu disciple anno 2021, at videreføre budskabet, lære at tage det til vore hjerter, forstå det og tro det, og så bringe det videre ud i verden.

Vi ved, at samfund og retsorden og velstand afhænger af dit budskabs komme til os, så vi møder andre med åbenhed og tillid, vidner sandt og ikke bære falsk vidnesbyrd og arbejder hver i vores ansigts sved for at gøre denne din verden til en menneskelig og god verden.

Vær med alle syge og sorgfulde, alle der har mistet og sidder i dødens skygge, hjælp os i vores frygt for sygdom og pandemi.

Vær med alle som har opgaver at løse i vores samfund, fra høj til lav, fra kongehus og regering og til sundhedspersonale i frontlinjen. Vær med os alle, giv os din velsignelse og fred og engang den evige salighed.

AMEN